

Hopduveltjes Meldert

Scouts en gidsen Vlaanderen



Voorwoord

Wat een opwindende tijd is het om samen te komen voor de aftrap van weer een fantastisch scoutsjaar! Terwijl we samenkomen om vooruit te kijken naar de avonturen die ons te wachten staan, nemen we ook even de tijd om onze oprechte waardering uit te spreken voor een aantal geweldige personen die heel belangrijk zijn geweest voor de scouts. Dieter, Wout, Kaat en Julie, jullie zijn al heel lang de leidende lichten van onze groep. Jullie enthousiasme, wijsheid en onvermoeibare toewijding hebben ons gevormd tot de scouts die we nu zijn. We willen jullie dan ook bedanken voor jullie jarenlange inzet!

Terwijl we afscheid nemen van deze bekende gezichten, heten we de nieuwe leiders die nu aan de slag gaan van harte welkom. Wout en Rein, jullie beslissing om deze opwindende rol op je te nemen doet ons barsten van verwachting. We zijn ervan overtuigd dat jullie frisse ideeën, energie en passie onze troep zullen verrijken met nieuwe perspectieven en ervaringen.

Elise en Seppe, jullie toewijding en bereidheid om in de rol van groepsleiding te stappen is een bewijs van jullie opmerkelijke geest en inzet. Elise en Seppe, als nieuwe groepsleiding zijn jullie enthousiasme aanstekelijk en inspirerend. Samen vormen jullie een dynamisch duo en we zijn bevoorrecht om jullie aan het roer te hebben.

Om het jaar direct goed te starten, willen we dan ook graag direct enkele concrete afspraken maken. Goede afspraken maken namelijk goede vrienden. Vooreerst willen we er graag op wijzen dat wij verwachten dat onze leden elke week in perfect uniform naar de vergadering komen. Perfect uniform betekent hemd, das en groene broek/rok; enkel bij de kapoenen is een hemd nog niet verplicht. Daarnaast willen we iedereen ook graag aansporen om zo vaak mogelijk naar onze activiteiten te komen, zo zijn we zeker dat iedereen zijn plaatsje in de groep heeft veroverd en mee op kamp kan gaan. Wij verwachten van de welpen dat zij op 50% van de vergaderingen aanwezig zijn. De jonggivers willen we op 70% van de vergaderingen verwelkomen en de givers op 75% ervan. Ten tweede willen we meegeven dat de kinderen welkom zijn vanaf 13:45. Voordien is de leiding nog bezig met het voorbereiden en klaarzetten van de vergadering.

Voor het engagement dat wij stellen om elke week een top-vergadering in elkaar te boksen, verwachten wij van jullie dit engagement in ruil. Bedankt voor jullie begrip. Klaar voor de start? Wij wel!

Een stevige linker,

De leidingsploeg!

Jaarthema

Elke week komen we samen in onze scoutsgroep of tak en beleven we kleine en grote avonturen. Omdat het leuk is? Zeker. Maar het mag ook iets meer zijn... Met het jaarthema "Scout-entiek" we benadrukken onze leden met opnieuw in contact met de roots van scouting. We gaan op zoek naar de authentieke avonturier in ons allemaal, laten de begane paden achter ons en trekken op ontdekking, in de buurt van ons scoutslokaal of net ver daarbuiten.

Onze scoutsmethode, da's de manier waarop we binnen scouting aan de slag gaan: we werken samen, betrekken elkaar, zetten ons in voor de ander, engageren ons en groeien bewust. Een uitdagende proef tijdens de overgang op startweekend? Een zelfgeschreven lied zingen als actie voor het goede doel? Hoewel zulke activiteiten vol groeikansen zitten, verliezen we deze soms uit het oog.

Dit jaar zetten we bewust in op wat en hoe we leren op de scouts. Door daar samen op in te zetten, nemen we ons eigen leerproces in handen. In elke tak, ter land, ter zee en bij de akabe!

- Kapoenen en zeehondjes weten dat ze concrete dingen leren op de scouts, zoals veters knopen of weten waarom je geen blaadjes van een boom mag trekken.
- Kabouters en (zee)welpen zijn zich bewust van de rol die zij spelen binnen hun nest en ontdekken de kracht van samenleven en spelen. Zo nemen de derdejaars bijvoorbeeld de eerstejaars mee op sleeptouw of delen tips over hoe ze het beste in een slaapzak kunnen slapen.
- Jonggivers en scheepsmakkers reflecteren over hoe ze zich ontwikkelen op de scouts en hoe ze ervoor zorgen dat iedereen een actieve rol kan opnemen binnen hun patrouille. Van samen een tent opzetten tot creatief de regels ombuigen. Ze geven aan elkaar...
- Givers en zeeverkeners denken dieper na over wat en hoe ze leren bij de scouts. Ze zien dat driedaagse een oefening in plantrekkerij is, en worden zo absolute pro's in zelfredzaamheid. Daarbij verliezen ze de rest van de groep niet uit het oog.
- Jins en loodsen staan met hun ene been al in de wijde wereld. Ze kiezen bewust om actief bij te dragen aan de samenleving. In hun traject richting leiding worden, leren ze op welke manieren ze dit engagement kunnen doorgeven aan leden.
- Leiding steekt toffe activiteiten in elkaar en denkt bewust na over welke ontwikkelingskansen er potentieel schuilgaan achter wekelijkse activiteiten en gewoontes in hun groep. Zowel voor hun leden, zichzelf en elkaar.

We blikken terug op onze activiteiten en staan op die manier stil bij wat we onderweg ontdekken. Leverde die nieuwe tactiek bij Stratego ons echt de overwinning op, of lag het toch aan iets anders? Ontdekte je de talenten van jouw medeleden al, of moeten die nog boven komen? Zorgde het geverparlement er echt voor dat je leden meer inspraak gaf, of lieten ze toch niet het achterste van hun tong zien? En hoe kwam dat dan? Door jezelf vragen te stellen, maak je van elke activiteit een groeikans.

Impact op elkaar

Door dingen samen te doen, groeien scouts en gidsen als persoon en als deel van de groep. Iedereen heeft daarbij impact op elkaar. Leden op elkaar en op hun leiding, en andersom. Dat leren van elkaar doen we bewust en onbewust. Zo helpen derdejaars de eerstejaars met nieuwe ervaringen, en zorgen uitdagingen in het groepsproces ook voor nieuwe leerkansen. Door tijdens de activiteiten aandacht te spenderen aan het leertraject, heeft leiding impact op de weg die hun leden en medeleiding afleggen.

Bewust gescout

Als scouts en gidsen zijn we vaak heel betekenisvol bezig, zonder dat we dat volledig beseffen. We staan niet altijd stil bij welke kansen we bieden en beleven. Met het jaarthema "Scout-entiek" willen we nog bewuster beleven waar scouting om draait. Voor de scouts kies je bewust. Scouting is kiezen voor ontwikkeling en groei! Een kans die we met beide handen grijpen en doorgeven aan scouts en gidsen om ons heen.

Waar wil je komend jaar zelf beter in worden? Wat wil jij dat je welpen dit jaar bijleren? Hoe zorg jij er dit jaar voor dat jijzelf en anderen onderweg iets opsteken?

Groepsleiding

De nieuwe groepsleiding zijn Elise en Seppe. Samen zorgen wij ervoor dat dit opnieuw een jaar wordt om nooit te vergeten. Als jullie vragen hebben kunnen jullie ons altijd contacteren op onze onderstaande nummers. Wij zijn ook altijd van de partij op zondag, dus aarzel niet en spreek ons aan. Wij staan met plezier voor jullie klaar.

Elise Cleymans: +32 468 46 35 37

Seppe De Brabanter: +32 471 86 25 31

Groepsleiding: groepsleiding@hopduveltjesmeldert.be

Contact

Jullie kunnen de leidingsploeg altijd contacteren via hun e-mailadres per tak.

Kapoenen: kapoenen@hopduveltjesmeldert.be

Welpen: welpen@hopduveltjesmeldert.be

Jonggivers: jonggivers@hopduveltjesmeldert.be

Givers: givers@hopduveltjesmeldert.be

Uniform

Als scouting spreken wij elke zondagnamiddag af tussen 14u en 17u aan het parochiecentrum te Meldert.

Voor kapoenen volstaat het een das te dragen met de voorziene kentekens opgenaaid. Welpen, jonggivers, givers en jins komen met das en hemd naar elke activiteit! Hun hemd moet voorzien zijn van de nodige kentekens. Zoals vorig jaar reeds het geval was, is ook dit jaar de groene broek/rok verplicht, voor elke tak. Verder is het mogelijk om een das (10 euro), T-shirt (13 euro), pull (30 euro) of Fleece (35 euro) aan te kopen. Wanneer je nog een

hemd/rok/broek/... nodig hebt, kan je dit gaan kopen online via: <https://www.hopper.be/>



De scoutsdas wordt nog steeds door alle leden rond de nek gedragen!



Belangrijke data

Dag van de jeugdbeweging: 17/10/2025

De Sint: 09/11/2025

Eetfestijn: 15/11/2025 – 16/11/2025

Kerstmarkt: 13/12/2025

Ons eetfestijn valt dit jaar in het weekend van 15 en 16 november 2025. Wij serveren zoals elk jaar vol- au-vent, zelfgemaakt stoofvlees en een vegetarisch gerecht met frietjes. Ook kunnen jullie voor het eten genieten van een gratis verse tas soep. De zoete bekken onder ons kunnen afsluiten met een overheerlijk dessert. Meer details volgen!

Parochiecentrum – OPENHOUDERS GEZOCHT

Het parochiecentrum zoekt elk jaar naar nieuwe kandidaten die bereid zijn om eens een weekend open te houden. Interesse? Neem gerust contact op met de groepsleiding en zij verwijzen je gerust door naar het bestuur van het parochiecentrum.

3/05

Verrassingsvergadering

14:00-17:00

10/05

Alles wat niet mag

14:00-17:00

17/05

Zwemmen

10:00-12:00

24/05

Vieze Vuile Ventjes

14:00-17:00

31/05

Geen Scouts



03/05 (14u- 17u)

Verrassingsvergadering



10/05 (14u- 17u)

Vieze vuile ventjes

17/05

Zwemmen (extra info volgt)



23/05 (19u -21u)

**Kampvuur - breng allemaal iets
mee om te knabbelen**

31/05 (14u - 17u)

Kasactiviteit





Boekje

3/05

Verrassings
vergadering
14:00-17:00

10/05

Technieken
14:00-17:00

17/05

Zwemmen
(extra info
volgt)

24/05

Kasactiviteit
14:00-17:00

31/05

Jachtseizoen
14:00-17:00



GIVER

FESTIVAL

**10
MEI**

BBQ



IEDEREEN NEEMT IETS MEE
VOOR OP DE BBQ!



**17
MEI**

10U - 12U

ZWEMMEN



**23
MEI**

20U - 22U

★ **OPEN AIR** ★
FILM AVOND



**25-31
MEI**

GOTCHA



1 WEEK. 1 DOEL. 1 WINNAAR.

